

Oplæg til Ellen White Zoom

Den 29. november kl 18:30

Af Søren Uhrenholt

Titel: Profeten for vores tid.

Oplægget handler om Søren's forhold til Ellen White som profet. Det fortæller om, hvordan Søren gik fra at være skeptisk overfor Ellen White til at være fuldkommen i tillid til hende som profeten for vores tid. Det forklarer, hvad Søren støtter sin tro på og gennemgår overordnet, hvilke emner i Ellen Whites bøger Søren primært er optaget af.

Oplæg

Da jeg cirka for 8 år siden startede med at komme i Adventistkirken, da havde jeg stærke fordomme om, hvad det var jeg mødte.

En af de fordomme som jeg havde var om Ellen White virkelig var en profet.

Jeg kom på det tidspunkt også i mormon-kirken, hvor de byggede deres tro på en profet ved navn Josef Smith og ikke nok med det, så troede de også på at der altid måtte være en nulevende profet i denne tid. Det var ham som var leder af mormon-kirken.

Måden de fandt deres profet på, var at de udvalgte ham i blandt deres egne rækker. Så han var ikke udvalgt af Gud, men af mennesker. De var 12 som bad til Gud om, at han måtte vise dem, hvem profeten var. De var dog ikke altid enige. Så metoden var omtrent den samme, som når den katolske kirke vælger en ny pave.

Så jeg var meget skeptisk over for nye profeter og om Ellen White var en sand profet.

Men det jeg fik at vide af adventisterne var, at det hun forkyndte var det samme som man kunne læse sig frem til i biblen.

Det gav mig fred i forhold til spørgsmålet, selvom det ikke skabte tillid hos mig.

Priset være Gud for Gud har forandret mit syn på rigtig mange ting.

Men spørgsmålet om Ellen White, det lagde sådan lidt i dvale for mig i mange år.

Jeg læste selvfølgelig nogle af hendes bøger, som eksempelvis Vejen til Kristus og Jesu Liv. Jeg syntes, at det var nogle virkelig gode og inspirerende bøger.

På et tidspunkt for 2-3 år siden, hvor jeg holdt mit vidnesbyrd på bibelzoom, blev jeg til sidst spurgt om, hvordan jeg forholdte mig til Ellen White.

Det spørgsmål overrumplede mig. For hvordan forholdt jeg mig nu lige til Ellen White.

Jeg fik sagt det jeg umiddelbart kunne komme i tanke om: At det Ellen White skriver jo også kan læses i biblen, så jeg har det egentligt fint nok med hende. Så jeg fortalte det samme, som jeg selv havde fået at vide dengang jeg startede med at komme i adventistkirken.

Men efter bibelzoom var slut, så tænkte jeg videre på spørgsmålet. For jeg var egentlig ikke helt sikker på, hvad jeg troede på i forhold til Ellen White. Det blev starten til en stor omvæltning i mit syn på hende som profet.

I dag forholder jeg mig fuldstændigt anderledes til Ellen White.

For mig er hun nu en sand profet - en profet for vores tid.

Hvordan kan vi se, at hun er en sand profet?

Ellen White har gjort mange Tegn og mirakler:

At hun kunne løfte en 10 kg tung bibel ud i strakt arm i et vist stykke tid,

at to stærke mænd ikke kunne rokke hende og hun stoppede med at trække vejret når hun var i trance og fik syner

Men tegnene og de uforklarlige hændelser er ikke tilstrækkeligt.

Satan og hans dæmoner har magt til at gøre tegn og undere.

De hjælper mange falske prædikanter og profeter ved at skabe mirakler og undere foran et publikum, så de blindt tager imod vranglære.

Derfor kan vi ikke alene støtte sig til dette.

For at Guds folk ikke skal vildledes, så har Gud åbenbaret i biblen, hvordan vi skal afklare, om Ellen White er en profet.

Der findes 5 punkter, som er taget fra biblen, som viser om det er en sand profet.

1. Det forkyndte skal være i overensstemmelse med hvad Gud tidligere har forkyndt igennem andre profeter, evangelister og apostle. Der må altså ikke findes modsætninger.
2. Profeten skal leve et liv i overensstemmelse med det Guds ord forkynder. De må altså ikke leve i synd, men skal leve et retfærdigt og gudfrygtigt liv.

3. Deres profetier skal gå i opfyldelse.
4. En profet skal forkynde Jesus som Kristus og Guds søn.
5. dEn profet skal retlede Guds folk ved at fordømme deres synd og forkynde den sande vej.

Ellen White opfyldte alle fem af de bibelske kriterier, hvilket vi kan se ud fra hvordan hun levede og hvad hun har forkyndt igennem sine bøger.

Derfor kan vi være sikre.

Vi ved desuden, at Gud sendte profeter hver gang, at noget nyt skete i tiden.

Vi lever i den sidste tid.

Derfor er det også forventeligt, at Gud skulle sende en profet for at kundgøre os om den sidste tids hændelser.

Derfor kan vi læse de skrifter Ellen White efterlod i fuldkommen tro om at det er skrevet af en profet.

Men der er faktisk et bevis mere, som fuldstændigt må fjerne en hver tvivl om, hvorvidt at Ellen White er Guds profet.

Det er et bevis, som vi finder i biblen.

Igennem tiden har Gud ofte brugt navne som tegn til at åbenbare sin hensigt: Vi har navnet Emanuel, navnet Jesus og mange andre navne i biblen.

Har I nogensinde tænkt over, hvad Ellen GouldWhite betyder?

Ellen = lys, Gould= guld og white = hvid eller hvide

Åb 3,18: Her finder vi i Budskabet til Laodikea, at Jesus vil have at vi køber Guld (helliggørelse igennem tro), hvide klæder (retfærdighed) og øjensalve så de kan se (i lys kan man skelne imellem godt og ondt, så lys og øjensalve er omtrent det samme)

Kunne hun have snydt sig til sit navn, så det kom til at passe med netop denne remse?

Hun kunne selvfølgelig have taget navneforandring, men hendes navn er givet af hendes forældre, og hendes mellem- og efternavn har hun giftet sig til.

Guds forsyn har styret det således, at hun er endt op med sit navn.

Jeg syntes det er fantastisk, at Guds ord selv peger på hende som profet.

Jeg har fordybet mig meget i budskabet til laodikea

og det har undret mig, at Jesus netop giver de tre ting som opskrift.

For hvorfor netop lige de her tre ting.

Fx hvide klæder, som er Guds retfærdighed, det har alle mennesker igennem tiden jo haft brug for?

Hvorfor lige tre ting og skulle de samme tre ting så ikke gå igen flere steder i biblen som opskrift på et kristent liv?

Jeg tror på, at Gud igennem sit korte budskab til Laodikea formår at pege videre på Ellen G. White og alt det hun har givet os.

Og så er der ikke kun tale om 7-9 vers som budskabet strækker sig over, men meget mere for os.

Der er heller ikke kun tale om at Gud giver et kort svar på de udfordringer vi har i dag. Vi har alle Ellen Whites bøger til at undersøge hvad problemerne er i dag og hvilken kur vi skal følge for at blive raske.

Nu er jeg i gang med Den Store Strid for anden gang og prøver at gå mere i dybden med bogen.

Og læser man netop denne bog i lyset af Budskabet til Laodikea, så springer det bare en i øjnene. Det er helt vildt.

Det giver så god mening det hun skriver og det er så øjenåbende. Så det er øjensalven, som vi har brug for.

Ellen Whites bøger hjælper mig til at have fokus det rette sted i livet og hjælper med at få skrevet loven ind i mit hjerte. Det er mere værd end guld.

Jeg er sikker på, at ved hjælp af Ellen Whites bøger, så bliver jeg ledt til Jesus og Gud og til retfærdiggørelse, som er de hvide klæder.

Så mit syn på Ellen White er gået helt fra at hun er okay til at jeg siger

Hun er profeten for vores tid.

Gud har givet os Ellen White og hendes bøger til os, for at vi i denne tid, som er blevet mere og mere ond og der findes flere og flere fristelser end nogensinde, stadig kan holde fast i lyset og skelne imellem godt og ondt og blive ledt til mere hellighed og retfærdighed.

Jeg holder hendes bøger meget meget højt.

Jeg holder faktisk hendes bøger højere end biblen

Og det er ikke fordi jeg holder biblen lavere end andre,

Biblen er hellig og givet af Gud.

Men ser man på hvad biblen egentlig er, så er det jo en samling af hvad tidligere profeter har sagt for andre tider. Det har været profetier, som har været gældende i en anden tid.

Og Ellen White er jo ikke mindre profet end alle andre profeter før hende.

Tværtimod så er det den profet igennem tiden, som har skrevet mest. Det stemmer overens med at kundskaben skal blive stor i den sidste tid. Gud har givet mest lys i den tid som også er mest mørk.

Det som hun har skrevet om emner og forhold som er gældende for vores tid. Det er det lys som Gud har givet for vores tid. Det er om de udfordringer vi står i som menighed i dag.

Der findes adventister, som vælger ikke at bruge Ellen Whites bøger eller som holder hendes bøger lavere end bøgerne i biblen.

Men de gør sig skyld i det som Farisæerne gjorde og de blev revset for.

Nemlig at bygge flotte gravmæler for de tidligere profeter mens at dræbe nutidens profeter.

Gud har givet os en profet af en grund. Det vi har fået igennem profeten er rakt os af Gud.

Og den som afviser profeten afviser Gud.

Så I kan nok godt høre, at jeg er noget mere pro Ellen White end få blot nogle få år siden.

Jeg mener at vi bør holde Ellen White langt højere end vi gør.

Jesus er det lys som leder til Gud, og Ellen White er det lys, som leder til Jesus.

Hendes syner er ikke mindre end de syner Daniel fik.

Vi terper de gamle skrifter og ringeagter de nye, som dog giver et meget klare lys.

Emner som jeg finder særlig væsentlige og aktuelle i Ellen Whites bøger.

Hvis jeg overordnet skal nævne nogle emner, som Ellen White skriver om så er det særligt de emner, som er mest fremhævet i Den Store Strid. Her finder vi alle svaghederne i vores kirke i dag.

Det er især forhold relateret til loven, synden og spørgsmålet om placeringen og nødvendigheden af skyld og skam.

Det er netop også de ting, som budskabet til Laodikea peger på, som det store problem for vores tid.

Ser vi rundt omkring i den Verden vi lever i, så er det også stigende problemer i samfundet. Eksempelvis i USA. Mange kan huske Bill Clintons affære, som han løj om. Og det var selvfølgelig slemt nok i sig selv, men trods alt skabte det stor røre da han var præsident og der var meget skyld og skam i det og det var noget som de amerikanske vælgere havde brug for at bearbejde.

Men ser vi på vores tid med Donald Trump, så kan man se at der er sket et kæmpe stort skred.

Selvom han løj og blev afsløret i diverse ting, så valgte de amerikanske borgere ham alligevel, hvilket kom som et chok for os.

Man er blevet mere ligeglade med synd.

I dag er mottoet fake it to you make it,

lev som du lyster, gør hvad du vil,

lyt til din egen mavefølelse

Vi ser det også i andre kristne kirker, hvor mange eksempelvis har smidt loven ud af deres trospunkter.

Men også i adventistkirken skylder denne bølge ind over os.

Og det er derfor vi har budskabet til Laodikea

Der er præster i adventistkirken som taler om, at skam er en forkert følelse,

der er strømmingen i adventistkirken omkring LGBT,

der er hele opdelingen i konservativ og liberal som primært af ansporet af spørgsmålet om synd.

Som Ellen White selv skriver, Så tager de liberale for let på det, mens de konservative tager imod loven, men vender dens foreskrifter imod andre end sig selv og er fordømmende.

Religionen var også opdelt i to fraktioner på Jesu tid. I dag er kirken mere opdelt end nogensinde, og meget tyder på, at forholdene skal være de samme lige inden Jesus kommer.

Så når man først har fået øje på det, så er det nemt at se problemet

Men der er en ting mere som peger på Ellen White. Alle angrebene imod hendes troværdighed:

beskyldinger om plagiat

, at hun er streng, at man nærmest fejer hende ind under gulvtæppet som noget der ikke tåler dagens lys,,

Åb3, 19: Dette vers kommer mærkværdigt nok i budskabet til Laodikea lige efter det vers, som peger på Ellen White.

At hun ikke er troværdig pga:

At man bliver beskyldt for at tilbede hende fremt for Jesus og Gud. Ellen White siger selv om sig selv at hun er et lille lys som skinder på det større lys.

Min appel til jer er:

Sæt profeten for vores tid højt og lyt til alt det hun har skrevet.

Brug tid til at læse hendes bøger igen og igen.

Læs Budskabet til Laodikea og læs Den Store Strid i lyset af dette budskab, så du kan se de væsentligste emner for denne tid.

Læs Jesu liv for at lære Gud at kende og komme Gud nærmere.