

Zoom-møde 29.december 2022

## Nytår

Vidensbyrdene 1, side 663

### Endnu mere arbejde

"Edson, jeg håber at du vil pryde din bekendelse ved et ordentligt liv og gudfrygtig tale. Oh, vær seriøs! . . . Skjul dig selv i Jesus, lad egenkærlighed og hovmod være ofret og du, min søn, vær udrustet med en rig kristenerfaring som kan bruges i den stilling Gud måtte kræve dig til at tage. Søg efter en gennemgribende hjerteransagelse. Et overfladisk arbejde kan ikke bestå domsprøven. Søg efter en gennemgribende forvandling væk fra verden. Lad ikke dine hænder blive beskidte, dit hjerte plettet, eller din karakter tilsølet ved dets fordærv. Hold afstand. Gud kalder: »Drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren og rør ej noget urent, så vil jeg tage imod jer og være jer en Fader og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.« . . . Forsøm ikke bøn i lønkammeret. Bed for dig selv. Voks i nåden. Gå frem. Stå ikke stille, gå ikke tilbage. Gå frem til sejr. . . . Pris Gud, siger mit hjerte, pris Gud for hvad han har gjort for dig, for din fader og jeg selv. **Kom godt ind i det nye år.** Din moder, - E.G.W."

### Review and Herald d. 20. januar 1885

Gud alene kan sige hvad der vil ske i løbet af år 1885. det kan blive mere begivenhedsrigt vore liv og i vort arbejdes historie foregående år. Vi har set Guds Ånd særlige arbejde under lejrmødestunden, og under nærværende generalkonferensesamling; men disse beviser som Herren arbejder under bør ikke få os til at sætte os ned i magelighed. Sandhedens lys skal gå ud til jordens afsidesliggende og formørkede hjørner. Enhver udfolder sit forsyn, alle tegn er forhånden i arbejdet for at fremskynde det med kraft, for at vække til større iver og alvor, medens vi afventer mere forunderlige og herlige sandhedssejre i fremtiden.

Vil enhver af jer der tror den nærværende sandhed spørge: "Herre, hvad vil du have mig til at gøre?" Hans Ånd arbejder på menneskenes sind, der bereder dem til at modtage sandheden. Lad jeres bestræbelser være fyldt op med hans forsyns opåbninger. Gør noget, gør det nu; og lad det nye års beretning være en beretning som du ikke vil skamme dig over at møde i dommen.

**Review and Herald d. 16. december 1884** – (også som pamphlet)

Det kinesiske nytår begynder i februar og varer en uge. Kineserne har den skik at ordne al indbyrdes strid og al udestående gæld, og er der nogen, som ikke er i stand til at betale sin gæld, bliver den eftergivet ham. Således begyndes det nye år med alle uoverensstemmelser og regninger bragt i orden. Dette er en hedensk skik, som den kristne verden ville gøre vel i at efterligne. Guds lov kræver alt dette af os og mere; vi skal elske vor næste som os selv. Det betyder, at vi skal behandle vore naboer i alle henseender præcis, som vi ville ønske, at de skulle behandle os. Hvis vi ønsker, at de skal handle ærligt og retfærdigt mod os, så skal vi behandle dem ærligt og retfærdigt. Vi skal simpelthen behandle andre, som vi selv vil behandles.

Hvis der har været uoverensstemmelser brødre og søstre imellem - hvis misundelse, nag, bitterhed, onde formodninger har eksisteret, bekend så disse synder - ikke i al almindelighed, men gå til jeres brødre og søstre personligt. . . . Tag dem i hånden, lad dit hjerte blive blødgjort under Guds Ånds indflydelse og sig; "Vil du tilgive mig? Jeg har ikke følt rigtig overfor dig. Jeg ønsker at gøre enhver uret god, for at intet skal stå imod mig i himmelens bøger. Jeg må have en ren rapport." . . . Alle burde føle omsorg for hinanden og nidkært våge over hinandens interesser. "Elsk hinanden." Så ville vi stå som en stærk mur mod Satans påfund. . . .

Lad resten af dette år blive udnyttet til at ødelægge hver en trevl af bitterhedens rod og begrave den i graven sammen med det gamle år. Begynd det nye år med større øm hensyntagen, med dybere kærlighed til ethvert medlem af Herrens familie. Slut jer tæt sammen. "Forenede står vi, splittede falder vi." Indtag et højere, ædlere standpunkt end nogen sinde før.

Det gamle år er snart gået. Lad al forbitrelse, nag og bitterhed dø med det. Lad jeres synder gå til døds på forhånd gennem hjertelig bekendelse. Indviende resterende øjeblikke af det hurtigt svindende år til at ydmyge jer selv hellere end at prøve på at ydmyge jeres brødre. Begynd det nye år med at løfte dem op - begynd det selv i de svindende øjeblikke af det gamle år. Skrid til arbejdet på ny, brødre og søstre - gå alvorligt, uselvisk og elskende til arbejdet, idet I stræber efter at løfte de hænder op, som hænger ned, at styrke de svage knæ og fjerne den tunge byrde fra enhver sjæl. Lad de undertrykte komme fri og bryd ethvert åg. Bring de fattige, som er kastet ud, til jeres hjem. Som morgenrøden bryder dit lys da frem, da læges hastigt dit sår, foran dig vandrer din retfærd, Herrens herlighed slutter toget.

## Review and Herald d. 24. december 1889 - Beredelsesarbejdet til det nye år

Børn kan blive missionærer for Jesus, og er der ikke unge som vil give sig selv til deres frelser, før det nye år kommer? I skal ikke vente på at en særlig vækkelse kommer; endog i dag må I være Kristi soldater. Hvis I vil være Guds børn, så kom til Jesus præcis som I er, og fortæl ham at I ønsker dette. Fortæl ham at I vil elske og adlyde ham, og ikke længere gøre ting som ikke er godt i hans øjne. I skal ikke vente på en særlig følelse, for at vide at I accepteres af ham. Jesus byder jer komme til ham, og se på ham, tro på ham. Vil acceptere jer præcis som I er; for han kan tage jeres synd bort, og give jer kraft til at gøre ting, som er godt i hans øjne. Han elsker jer selvom I er syndige, og det er fordi han elsker jer, at han således såres når I gør noget forkert. I kan ikke være lykkelige så længe I lever i synd. I kan kun få fred ved at vælge den rette vej. Salmisten skriver: "Herrens frygt er visdoms begyndelse." . . . . .

Der er nogle få dage før det gamle år slutter og det nye år begynder. Vil det ikke være behage Herren at forældre er alvorlig opmærksom på deres børns frelse? Vil det ikke behage Gud, for at børn og unge forener sig i dette arbejde med deres forældre, at hele hjemmet, uden mere tøven, måtte søge Herren, når han findes, og kalde på ham når han er nær. Hør de vigtige belærende ord, som Herren har givet: " Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade." Lad forældre indrømme at de ikke har fået undervist deres børn ordentligt, og lad børnene indrømme at de har brudt det fjerde bud. Satan arbejder på børns sind til at føre dem ind på ulydighedens sti, så de kan følge de onde veje. Hvis han kan få kontrol over det ene barns tankesind, kan han, gennem dette barn, få kontrol over andre, og vende dem fra undervisningen der gives i Guds ord, i sabbatsskolen, eller fra den hellige talerstol.

Børn og unge, vil I fejre det nye år på en måde som Gud kan billige? Vil I give jeres hjerter til Jesus som gav sit eget dyrebare liv, så han kan tage jer ud af fjendens rækker, og sætte jer under sine egne blodbestængte bannere? Jesus døde så I ikke længere er Satans ejendom, men bliver hans egne dyrebare børn. Den inspirerede apostel skriver: " Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv?" . . . . .

Børn, som tidligere har givet deres hjerter til Gud, og er blevet ligegyldige og kolde, utaknemmelige og selvforkælede, ulydige mod deres forældre, bør søge Herren på ny. Lad dem komme til Jesus præcis som de er, bekende deres respektløse synder for deres forældre, deres ulydighed mod hjemmets autoritet; lad dem bekende deres syndige kurs, med at vanære Frelseren for dem de omgås, og Jesus vil tage imod dem som sin gunst. Lad dem indrømme at de har handlet som børn, der aldrig har hævdet at elske og adlyde Gud. Det er den måde arbejdet skal føres i hjemmet; og hvis forældrene ikke har opmuntret deres børn med at holde Herrens vej, hvis de lod timelige ting optage deres tanker, og ikke har belært deres børn i retfærdighed, ført

dem skridt for skridt op til Gud hellige standard; hvis de har været ustadige og kværuleret, kan de forvente at Herren velsigner dem, medmindre de bekender deres egen pligtforsømmelse, ikke kun for deres børn, men for dem som er blevet såret af deres uretfærdige handlemåde.

Vi spørger, skal der udrettes et alvorligt arbejde i de før dage der er tilbage I det gamle år, med at berede vore sjæle til at begynde det nye år med? Nu er det den rette tid; se, nu er det frelsens dag. Ved at søge Herren, kan I vokse til en vis grad, som vil overraske jer, hvis I blot går oprigtigt ind, og ydmyger jeres hjerter for Gud.

**ELLENWHITEZOOM .SE**

### **Nytårsbeslutninger** YI 11.febr 1908

Selvom den første dag i året, i en forstand, ikke er mere end andre dage for Gud, lægger han ønsker i denne tid, i sine børns hjerte, at træffe nogle gode beslutninger, - måske med planer om at udrette nogle værdige tiltag, - og med fortsæt for at forlade de gamle års fejl, og have nye beslutninger med i det nye år.

I Guds plan for sit gamle, befalede han: " På den første dag i den første måned skal du rejse åbenbaringsteltets bolig." Vi har intet åbenbaringstelt at rejse, som Israels børn havde, men vi har et bygningsværk at gøre, den vigtighed alle behøver at forstå. "Guds medarbejdere er vi; Guds ager, Guds bygning er I," sagde apostlen. Hvis vi vil arbejde sammen med Gud, i opbygningen af dette åbenbaringstelt, befæste det fast på himlens brede principper, så kan dette visselig siges om os: "Vi er Guds medarbejdere."

Vi er stadig først i det nye år. Lad dette helligelses og udviklingsarbejde begynde uden tøven. Lad denne første del af det nye år, blive brugt på bortskære selvskhedens grene. Lad sindet få en klar dømmekraft til undersøge vor egne personlige handlinger kritisk. Vi har ikke ret til at bedømme andres handlinger eller til at kritisere deres fejlgreb. Gud har ikke sagt, at vi skal bære andres syndet. Det er os selv, vi har med at gøre. Jo mere arbejde med anger og forbedringer der er i vort eget liv, jo mindre vil vi finde at kritisere hos andre. . . .

Den, som har den rette opfattelse af Guds lov, vil ikke sammenligne sine karaktertræk med andres karaktertræk. Han vil bedømme sit liv efter Guds hellige lov. Da kom en lovkyndig til Kristus med spørgsmålet, "Hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve evigt liv?" Da sagde han til ham: »Hvad står der skrevet i loven, hvordan læser du?« Han svarede og sagde: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele dit sind, og din næste som dig selv.« Han sagde til ham: »Du har svaret rigtigt; gør dette, så skal du leve." . . .

Det fjerde kapitel I effeserbrevet indeholder dyrebar belæring for Guds folk for denne tid. Vi må bestandig gå frem i at fuldkomne Kristne egenskaber, så vi ikke mere skal være som "umyndige, der kastes og drives hid og did af alle mulige lærdomme."