

effatha.dk/norsk-egw.htm

norsk.ellenwhite.dk

Søg på effata:

søg

Effatha

Artikler
Tidsskrifter

Bibelstudium

Bibelske billeder

Ellen G White
Daglig andakt

Adventpionerene
Uriah Smith

Kalender

Produkter

Mp3 - video

Linker - Database



Kontakt
Giv en gave



Ellen G. White.

- norsk.ellenwhite.dk



[EGW estate](#) - [egwwritings.org](#) europeiske språk - [ellenwhite.no](#) - [nyheter/historikk](#) - [barn](#) - [Rett en tekst](#) - [Sidetalsoversetter](#) - [Lyd](#) - [vanskelige settn.](#) - [Ikke oversat](#) - [Powerpoint/e-sword](#) - [Print sjelv](#) - [Vittnesbyrd om Egw \(mp3\)](#) - [ukens sitat](#) - [Donér til ellenwhite.dk](#)

Utgivelser av E. G. White, kronologisk ordning [engelske](#) - [norsk-dansk](#) - [svenske](#)

Ellen White 1827-1915 fikk sitt kall og sine første syner omkring 1844-1846, hvor hun var med i adventbevegelsen. Ellen White bodde i USA, men i 1885-1887 var hun i Europa - og besøkte Norge et par ganger. Hun har også vært i Australia noen år. - [mer info.](#)

Søk boktittel	<input type="text"/>	søk	Søk overskrift	<input type="text"/>	søk	Forkortelser	<input type="text"/>	søk
Direkte til indholdsfortn.: <input type="checkbox"/>								

Norsk database [Danske databaser](#) - [Svensk database](#)

ordsøk søk

Review and Herald, Signs of the Times eller Youth Instructor

dato: . jan. v år: søk

Leter du etter ett sitat fra f. eks "The Signs of the Times" 19. juli 1905?
- så kan du slå opp artikkelen her t

* stjerne betyr at boken kan kjøpes. Dansk-norske oversettelser i rodt, i norske kolonnen.

- tidsskrifter	- tidsskrifter	- tidsskrifter	
The Review and Herald	The Review and Herald	The Review and Herald	The Review and Herald
The Signs of the Times	The Signs of the Times	The Signs of the Times	The Signs of the Times
	The Youth Instructor	The Youth Instructor	The Youth Instructor
	<i>Øvriæ tidsskrifter</i>	<i>Övriæ tidsskrifter</i>	<i>other periodicals</i>

Mand-kvinde-forhold i Profetiens Ånd

1. Mænd og kvinders forskellige roller i missionsarbejdet

Vidnesbyrd for menigheden bind 5 s. 341 - Kærlighed mellem brødre

Vidnesbyrd for menigheden bind 4 side 485 - Forholdet mellem menighedsmedlemmer

2. Intime forhold før og under ægteskabet.

Til dette henvises f.eks til:

Adventisthjemmet/Det kristne hjem, kapitel 7: Kærligheden gør ikke blind
- og bogens første 20 kapitler generelt.

Breve til unge elskere s. 23 - overskrift: Spørgsmål en pige bør stille før ægteskabet

Tale til Mænd og kvinde-læger

Nu er tiden kommet hvor der må ske følsomme ændringer, og det burde der være sket for lang tid siden. Mænd er bestemt til at tage omsorgen for mænd, og kvinder skal tage omsorgen for kvinder. Men når det kommer til at sætte mænd og kvinder sammen i private ting som børnefødsler og lignende, - og få dem sat rigtigt sammen, så må jeg sige det ikke er rigtigt eller rimeligt. Kvinder havde deres særlige arbejde i bibelsk tid, og disse kvinder tog vare på kvinden; og der var en særlig forståelse for at det var sådan det skulle være. Og at det er sådan det bør være nu under fødsel. Lad kvinder blive lige så grundigt oplærte som mænd, og lad dem tage ansvar i disse ting. Der er noget bag det jeg siger. Jeg siger det, fordi jeg ved hvad jeg taler om, at der er alt for meget der flyder sammen (commonness).

Herren vil nu, at vi gør tingene sådan, at det er til eksempel for andre. Vi er lige i de sidste dag. Kvinder bør tage vare på kvinder, og mænd tage vare på mænd, uanset om de er syge eller intimt syge. Bland ikke mænd og kvinder i sådanne situationer. Sørg for at I fjerner fristelser. Jeg kan ikke sige jer hvor mange der egentlig er kommet til mig med beklagelser, og ønsker at jeg skal fjerne disse vanskeligheder, men jeg følte at jeg ikke var parat til at gøre dette. Men jeg har for nylig fået lys om at der praktiseres for megen sammenblanding. Det må være sådan at kvinder vil tage sig af kvinder, og mænd vil tage sig af mænd. Naturligvis er der nogle ting, som de må blandes med. Kvinder må gøre nogle ting. Men der blandes for meget fællesskab ind, og dette kom frem for mig flere gange. Men jeg følte det som om jeg ikke kunne oppe mig til at komme til dette punkt.

Jordemor

det var deres skik og praksis, deres arbejde, at tage sig af kvinden under børnefødsel. Nu lægger jeg det åbent frem for jer, og siger jer at vi ønsker at forbedre os i tanke, ord og handling, når I gør forandringer her og udvider, og større ansvar lægges på jer. Vi ønsker at alle og enhver tager ansvar for at ransage Skrifterne, så I står fast på det sande fundament, og ikke trækkes fra dette. Det vil være et godt arbejde at gøre sådan! Idet I nu udvider, så giv kvinder uddannelse, så de kan komme ind og være med i disse sager. Opmuntre dem til at gøre sådan. Det smerter mig, når jeg tænker på de mange breve jeg har modtaget, hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke gøre noget!

Både mænd og kvinder bør lære at lave mad.

Mænd såvel som kvinder har brug for at kende til en enkel og sund tilberedning af maden. Deres arbejde kalder dem ofte hen, hvor de ikke kan få sund mad; hvis de da har kendskab til at lave mad, kan de bruge dette til et godt formål. Både unge mænd og unge kvinder burde undervises i, hvorledes de kan lave mad på en økonomisk måde og undgå alt i retning af kød kost.

Evangelisme 494-495 - Review and Herald, 10. nov. 1885.

Undgå at rose mænd og fortrolighed.

Jeg pines når jeg ser mænd blive rost, smigret og forkælet. Gud har åbenbaret at nogle som får denne opmærksomhed er uværdige til at tage hans navn i deres læber; alligevel er de ophøjet til himlen efter begrænsede menneskers vurdering, som kun ser på det ydre. Mine søstre, forkæl eller smigre aldrig de stakkels, fejlende mænd, hverken unge eller gamle, gifte eller ugifte. I kender ikke deres svagheder, og I ved ikke af andet end denne opmærksomhed og denne overstrømmende ros (495) kan bevise deres fordærv. Jeg er foruroliget over denne kortsynethed, manglende visdom, som mange udviser i denne fortrolighed. . . Gifte mænd som accepterer kvinders opmærksomhed, ros og forkælelse, bør forvise sig om at denne classes kærlighed og forståelse ikke er værd at opnå; den er værdiløs. . . .Jeg tilskynder jer atter til renhedens nødvendighed i enhver tanke, i enhver handling. Vi har et personligt ansvar over for Gud, et personligt arbejde som ingen andre kan gøre for os. Det er at gøre verden bedre ved forskrift, personlig bestræbelse og eksempel. Så længe vi er selskabelige, så lad det ikke blot være for fornøjelsens skyld, men med et fortsæt. Der er sjæle at frelse.

Fortrolig mellem mænd og kvinder

Sømmelig optræden! Efter at 1844 var forbi, opstod der fanatisme blandt adventisterne. Gud gav advarende budskaber for at standse det onde som kom ind. Der var alt for **stor fortrolighed mellem enkelte mænd og kvinder**. Jeg fremholdt for dem, den hellige sandhedsnorm som vi bør nå, og den renhed i vor opførelse som vi må opretholde, for at Gud kan anerkende den, og vi kan stå uden plet eller rynke eller noget sådant. De mest alvorlige **fordømmelser fra Gud blev givet til mænd og kvinder som havde tanker som fløj i urene kanaler**, medens de gjorde krav på at være under Guds velbehag på en speciel måde. Men det budskab blev forkastet. . . . De . . . havde givet mig så store kvaler og sjælspine. Selv ikke nu er vi uden for fare. Hvert menneske som tager del i at give verden advarselsbudskabet, vil blive hårdt fristet i at føre en kurs som vil fornægte troen.

Som arbejdere må vi stå sammen om at tage afstand fra og fordømme alt som på den mindste måde leder til det onde i **vort forhold til hverandre**. Vor tro er hellig. Vor gerning er at forsvare Guds lovs ære. Dens karakter fører ikke nogen ned **på et lavt plan i tanke eller opførsel**. . . . Vi må tro og fremholde sandheden sådan som den er i Jesus. Hellighed i hjertet vil aldrig lede til urene handlinger. Når en som gør krav på at fremholde sandheden, har tilbøjelighed til at være meget sammen med unge kvinder, eller til og med sådanne som er gifte, medens han på en fortrolig måde lægger sin hånd på dem, eller ofte snakker med dem på en fortrolig måde, da tag jer i agt for ham.

Mand og kvinde i ægteskabet - taget udgangspunkt i beretningen om David og Abigail

“For manden er hustruens hoved, ligesom Kristus er hoved for kirken, og Han [referer til Kristus], er legemets Frelser,” eller kirken. Kristi regel er en regel med visdom og kærlighed, og når mændene opfylder deres forpligtelser for hustruen, vil de bruge deres autoritet med samme ømhed som Kristus bruger mod kirken. Når Kristi Ånd kontrollere manden, vil hustruens underdanighed blot føre til hvile og gavn, for han kun forvente det af hende, som fører til det gode, og på samme måde, at Kristus forventer at menigheden underlægger sig.

Herren Jesus hersker ikke over Sin menighed som en tugtemester. Han sagde til Sine efterfølgere, [Joh. 15,15-17. 12-14, citeret]. “På samme måde bør mændene elske deres hustruer som deres egne legemer; den, som elsker sin hustru, elsker sig selv.”

Ægtemænd bør være omsorgsfulde, opmærksomme, pålidelige, trofaste og medfølende. De bør vide kærlighed og forståelse. Hvis de vil opfylde Kristi ord, vil deres kærlighed ikke være af nedrig, jordisk og sensuel karakter, så fører til at deres egne kroppe nedbrydes, og vil pådrage deres hustruer svagheder og sygdomme. De vil ikke føje nedrige lidenskabers tilfredsstillelse, og det hele tiden klinger for deres øre at deres hustruer må underlægge deres mand i alt.

Har manden en ædel karakter, rent hjerte, ophøjede tanker, som enhver sand Kristen må besidde, vil det komme til udtryk i ægteskabet. Hvis han har Kristi sindelag, vil han ikke ædelægge kroppen, vil være fuld af øm kærlighed, prøve at nå den højeste standard i Kristus. Han vil prøve at holde sin hustru sund og ved godt mod. Han vil arbejde for at sige trøstende ord, skabe en fredelig atmosfære i hjemmekredsen.

Hvis manden er tyrannisk, nøjeregnende, kritisk over det hans hustru gør, kan han ikke respektere hende og være hende hengiven, og ægteskabsforholdet vil blive modbydeligt for hende. Hun vil ikke elske sin mand, fordi han ikke prøver at gøre sig selv elskende. Herren Jesus repræsenteres ikke korrekt i sit forhold til menigheden, ved de mange mænd i deres forhold til deres hustruer, for de holder sig ikke til Herrens vej. De erklærer at deres hustruer må underlægge dem i alt.

Ægtemænd bør prøve Forbilledet, og prøve at vide hvad det vil sige, med det symbol der kommer frem i Effeserbrevet, Kristi forhold der støtter menigheden. Manden skal være som en Frelser i sin familie. Vil han stå med sit ædle, gudsgivne manddom, og altid prøve at opløfte sin hustru og børn? Vil han sprede en ren og liflig atmosfære omkring sig? Vil han ikke opelske Jesus kærlighed ihærdigt, gøre det til et blivende princip i sit hjem, idet han vil gøre krav på sin autoritet? Lad enhver mand og fader prøve at forstå Kristi ord, ikke på en ensidig måde, blot dvæle ved hustruens underlæggelse af sin mand, men tilstræbe sin egen position i familiekredsen, i korsets lys.

”I mænd! elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, idet han rensede den i vandbadet ved ordet.” Jesus opgav sig selv for at dø på korset og rense os og holde os fri for al synd og fordærv ved Helligåndens indflydelse. Lad mænd bruge nogen tid på at studere Guds Ord, tage imod det ord som overbeviser om synd, og lade dem blive deres Herres buds gørere.

Lad dem der står om ægtemænd, studere Kristi ord, ikke tænke over hvor fuldstændig hustruens underlæggelse må være, men hvordan han har Kristi sindelag, og blive rengjort, forædlet, og egner sig til at være herre i sit eget hus. Alle onde lidenskaber må overvindes, og den kærlighed Kristus udøvede mod Sin menighed, må symboliseres i familiekredsen. Ægte mænd som er ægtemænd i gerning og i sandhed, vil gøre de fredsskabende ting. Frugten af kristen kærlighed, vil kunne ses i optræden, i hellig og åm hengivenhed, som manifesteres i hjemmet.

De vil trøste opmuntre, og vise hustruen og børn forståelse i sorgrige tider. De vil prøve at holde deres tankesind i fred, ophøjet og opløftet, så de kan være fuldkomne i karakter.

“Og skal også I hver især elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal have ærefrygt for sin mand!” Hvordan kan der være ulykkelige familier, hvis alle var Ordets gørere, og ikke kun dets hørere? Herren forlanger ikke det umulige, men alle skal efterleve alle de ord der udgår fra Guds mund, og de som gør dette vil genløse deres Genløser i deres ægteskabelige liv.

De som forener deres interesser i livet, har forskellige karaktertræk og personlige ansvar. Hver i sær har han eller hendes arbejde, men kvinder der ikke værdsættes af den mængde arbejde de gør, er som slaver under byrden. Hustruen skal give familiekredsen ære, som en hustru og ledsager til en klog mand. Hun bør spørge for hvert skridt hun tager: "Er dette standarden for sand kvindelighed?" og, "Hvordan skal jeg gøre min indflydelse i hjemmet, så den ligner Kristus?" Manden bør lade sin hustru vide, at han påskønner hendes arbejde Det første vigtige arbejde skal blive gjort i hjemmekredsen. De som ikke har anlæg for at fornægte og ydmyge sig selv, er eftergivende og underdanige, endog som et lille barn, har ikke forståelse for Kristus og kender Ham ikke, gennem sine erfaringer. Som svar på spørgsmålet: Hvem skal være den største i himmeriget? Kaldte Jesus et lille barn til sig og sagde: " »Sandelig siger jeg eder: hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den der altså vil ydmyge sig og blive som dette barn, han er den største i Himmeriget. Og den, der tager imod et sådant barn for mit navns skyld, tager imod mig. Men den, der forarger en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb." Det første arbejde der skal udrettes i et kristent hjem er at sørge for at Kristi Ånd bor der, at alle hjemmets familiemedlemmer, er i stand til at tage sit kors op og følge der hvor Jesus leder vejen.