

I. Kald til evangelisering

(15) **Budskabet forkyndes**

Kristi opgave var at undervise. - Kristi sidste ord til sine disciple var "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. - *manuskript 24, 1903.*[.ret](#)

16 Evangeliet skal forkyndes, ikke som en død teori, men som en levende kraft, der kan forvandle livet. Gud vil, at de, der tager imod hans nåde, skal være vidner om dens magt. - *Den store mester, (s 564) (1898)*

18 **En hurtigere fremrykning.** - Hvis vort folk vil gå frem i tro, gøre hvad de kan for at starte en begyndelse, og arbejde i Kristi retningslinjer, ville vejen åbnes for dette.

(19) . De må gå så langt og så hurtigt som de kan, med en beslutsomhed på at gøre de ting som Herren har sagt at de skal. De må gå fremad og have en alvorlig fast tro.... Verden må høre advarselsburskabet. - *manuskript 162, 1905.*

Evangeliets stadige udbredelse

Spænder om Jorden. - Menigheder skal organiseres og planer skal lægges for arbejdet der skal udføres af medlemmerne i menighederne.

Evangeliemissionsarbejdet skal nå ud og optage nye områder, og forstørre vingårdens opdyrkede dele. Cirklen skal udvides indtil den omkranser verden. - *Brev 86, 1902.*

(20) **Uhindret af barrierer og forhindringer.** - Sandheden, der går dem forbi, som ringeagter og forkaster den, vil vinde sejr. Når Guds budskab møder modstand, giver han det endnu mere kraft, for at det kan virke stærkere. Når det er beriget med guddommelig kraft, vil det hugge sig vej gennem de stærkeste skrænker og vinde sejr over alle hindringer. - *Mesterens Efterfølgere* side 601 (dk 314-315) (1911)

En indflydelse der gør dybere og bredere. - Indflydelsen fra disse budskaber har gjort det dybere og bredere, og sætter handlingsudspringet for tusinde hjerter i gang, sætte **undervisningsinstitutioner** og **forlagsvirksomheder** i arbejde. Alt dette er Guds redskaber der samarbejder i det store værk fremstillet af den første,

anden og tredje engel der flyver midt under himlen for at advare verdens indbyggere Kristus kommer igen med kraft og megen herlighed. - *Review and Herald* 6. dec. 1892.

De nye steder, er de bedste steder. - De steder hvor sandheden aldrig er forkyndt er de bedste steder at arbejde med. Sandheden skal tage sæde i deres vilje som aldrig har hørt den før. De vil se syndens syndighed, og deres anger vil blive gennemgribende og oprigtig. .
- *Brev* 106, 1903.

Behovet for evangeliske medarbejdere

Høsten er stor. - Det højtidelige, hellige advarselsbudskab må forkyndes på de vanskeligste virkefelter og i de mest ugudelige byer, ja på ethvert sted hvor (22) det trefoldige glædesbudskabs lys ikke endnu er kommet. Alle skal høre den sidste indbydelse til Lammets bryllupsmåltid.... - *Evangeliets tjenere* side 27 (n 19) (1915)

Kristi Ambasadøre. - Guds tjenere! Søg med hjerter som gløder af kærlighed til Kristus og til jeres medmennesker, at vække dem som er døde af overtrædelser og synder! Lad eders alvorlige forestillinger og advarsler trænge ind i disse menneskers samvittighed. Lad eders brændende bønner smelte hjerterne os dem og lede dem til bodfærdig til Frelseren. I er Kristi sendebud som skal forkynde hans budskab om frelse. *Evangeliets tjenere*, side 35 (n 25) (1915)

Ét hundrede arbejdere der, hvor der nu kun er én. - Tiden er kort. Overalt er der brug for gerninger for Kristus. Der burde være ét hundrede alvorlige, trofaste tjenere hjemme og på udlands-missionsmarkerne hvor der nu er én. . - *Fundamentals of Christian Education*, s. 488. (1903)

Det højeste kald - Den evangeliske virksomhed må på ingen måde forklejnes. De, som nedvurderer forkyndervirksomheden nedvurderer Kristus. - *Vidnesbyrdene* bd. 6, s. 411. (1900)

Unge overtager bannerføringen - Bannerførere falder bort, og unge mænd må beredes til at fylde de pladser som bliver tomme, for at budskabet må kunne forkyndes. Den aggressive kamp må udvides. De som er i besiddelse af ungdom og styrke, må rejse ud til jordens mørke steder for at kalde fortabte sjæle til omvendelse. - *Evangeliets tjenere* s. 104 (n 75). (1915)

At berede sig hurtigt til tjeneste - Vore skoler er blevet oprettet af Herren, og hvis de føres i

overensstemmelse med hans hensigt, vil de unge, som sendes til dem, hurtigt beredes til at gå ind i forskellige linjer i missionsarbejdet. (24) . - *Brev 113*, 1903.

Lær dem at udføre evangelisk arbejde - Herren kalder dem som er på vore sanatorier, forlag og skoler til at lære de unge at gøre evangelisk arbejde. Unge mænd og kvinder som burde involveres i prædikanttjenesten, bibelarbejdet og i kolportagen. - *Review and Herald*, 16.maj, 1912.

II. Storbys-masserne

Det er i nationernes byer at evangeliearbejderen finder den største forhærdelse og det største behov...

25

(25) . Den voksende ondskab er så stor at menneskemængder nærmer sig hastigt et punkt i deres personlige erfaring, hvor det er meget vanskeligt at nå dem med en frelsende kundskab til den tredje engels budskab. Sjælefynden arbejder på en mesterlig måde for at få fuld kontrol over menneskesindet; og hvad Guds tjenere gør for at advare og berede mennesker til domsdagen, må gøres hurtigt

29 **Fordi store byer vil fejes bort.** - Overalt er der mennesker som burde være ude i aktiv tjeneste og give det sidste advarselsbudskab til en falden verden.

Beboerne i ugudelige byer, der ganske snart hjemses af ulykker, er blevet forsømt så frygteligt.

. Men hvem giver Gud den helhjertede tjeneste han kræver til fuldendelsen dette arbejde?

For øjeblikket gøres der ikke en tusindedel af arbejdet i byerne, som der burde gøres. Dette ville blive gjort hvis mænd og kvinder ville gøre hele deres pligt.
- *manuskript 53, 1910.*

30 Som et folk må vil haste os til arbejdet i byerne, som er blevet forhindret på grund af manglende arbejdskraft, midler og villighed til at vie sig for dette. *RH 25. jan. 1912.*

Større vanskeligheder

Gå frem i større iver. - Vi nærmer os den store og afgørende konflikt. Enhver bevægelse fremad der gøres nu, må gøres med større anstrengelser; for Satan arbejder med al sin kraft på at øge vanskelighederne på vor vej.

Gå fremad. Det arbejde der skal gøres, kræver selvopofrelse for hvert skridt, men gå fremad. - *Brev 38, 1908.*

31 Gud hjælpe os til at forblive i lysets bane, at virke med øjnene fæstede på Jesus vor anfører og tålmodigt og ihærdigt trænge fremad for at vinde sejren!
- *Vidnesbyrdene* bd. 6, s. 22. (1900)

Bedste tid for byerne er gået - Det arbejde, menigheden har forsømt at udføre i en tid med fredelige og gode forhold, vil den komme til at udføre i en frygtelig krise og under de mest nedslående og ubehagelige omstændigheder. - *Vidnesbyrdene* bd. 5, s. 463. (1885)

32

Før de åbne døre lukkes - .. "En verden går tabt i uvidenhed til Guds hellige lov, og syvendedags adventister sover." - *manuskript7, 1908.*

35 Særlige anledninger til at evangelisere

Ved store forsamlings . - der vil være store forsamlings i byer, og at man må forberede sig på at overbringe sandheden, ved disse samlinger. Da Kristus var på denne jord, udnyttede han sådanne anledninger. Hvor der end var samlet mange mennesker, i hvilken som helst anledning, blev hans røst hørt, klart og tydeligt gives hans budskab.

37 **En komité til at undersøge de særlige behov.** - Syv mænd burde udvælges

til at stå sammen med formanden, og sætte et værk i gang i de store byer, for dem som går tabt uden sandheden, medens der ikke gøres nogle særlige anstrengelser for at frelse dem. Disse syv mænd bør være lysvågne mænd, mænd som er ydmyge og sagtmodige af hjertet.

Og disse mænd burde ydmyge sig selv dagligt og søge Herren alvorligst efter helliget visdom. De burde sætte sig i forbindelse med Gud som mennesker der er ivrige efter at lære. De bør være bønnens mænd, som ser deres egne sjæles fare. - *Brev 58, 1910.*

39 Det må være vort arbejde at våge og bede og søge råd fra Den der er underfuld og mægtig. Æn der er mægtigere end helvets stærkeste kræfter kan tage byttet fra Satan og under den Mægtiges ledelse vil himlens engle føre slaget mod alle mørkets kræfter og beplante sandhedens og retfærdighedens norm i den by.- *Brev 79, 1893.*

(43) ***Løftet om en overdådig høst***

En scene der gjorde indtryk - I nattens syner blev en scene fremstillet for mig, der gjorde et dybt indtryk.

Jeg hørte nogen sige: "Vi vidste, at Guds straffedomme skulle falde over jorden, men vi vidste ikke, at de ville komme så hurtigt."

Andre forpinte stemmer sagde: "I vidste det! Hvorfor fortalte I os det så ikke? Vi vidste det ikke." - *Vidnesbyrdene* bd. 9, s. 28, 29. (1909)

III. Mindre samfund og landområder

(45) ***Hovedvejene og bivejene***

Når vi rejser omkring fra sted til sted og passerer hus efter hus, bør vi ofte spørge:

"Har de folk som bor her, hørt budskabet?"

Er Guds ords sandhed blevet bragt til deres ører?

Forstår de at alle tings ende er nær og at Guds domme er forestående?

Indser de at alle sjæle er blevet købt for en uendelig pris?

IV. Planlægge den offentlige kampagne

(56) **Børnene forstod.** - Kristi måde at overbringe sandhed på kan ikke gøres bedre. ... Livets ord blev fremstillet på en så enkel måde at et barn kunne forstå dem. Mænd, kvinder og børn blev så indprentet af hans måde at forklare skriften på at de greb den klang hans stemme havde og give deres egne ord samme eftertryk og efterligne hans fagter. Unge greb hans forkynderånd og forsøgte at efterligne hans venlige måde at hjælpe dem på, som de kunne se behøvede hjælp. - *Råd om sundhed* s. 498, 499. (1914)

(58) I personlige samtaler. -

(58) Da Kristus blev indbudt til en fest, tog han imod den som han skulle, og såede sandhedens frø i de tilstædeværendes hjerter, da han sad ved bordet. Han vidste at frøene der blev sået på denne måde, ville spire op og bære frugt.

(58) **Tilpasning og afrettelse i Kristi tjeneste.** - Disciplenes gerninger behøvede tilpasning og rettelse ved den ømmeste disciplin, og ved åbenbarelse af det ord de selv havde fået, ved åbenbarelse af dette for andre.

Vi skal opsøge sjæle i al vor byarbejde. Der skal lægges kloge planer, for at få mest mulig gavn af et sådant arbejde. - *Review and Herald*, 27.sep. 1906. [.ret](#)

(60) **Nå de evangelie-forhærdede centre derude.** - Det er vanskeligt at gøre indtryk på dem, som har hørt så meget sandhed og alligevel har forkastet den.

(61) **Gå frem i tro** (62) **Følg Guds opåbende forsyn.** - Hvis vi ville følge Guds opåbende forsyn, burde vi være hurtige til at se enhver opåbning, og få det meste ud af alle fortrin vi får inden for rækkevidde. ... Hvad hvis en del af vore midler går fuldstændigt tabt? Hellere arbejde og holde gang i det, end ikke gøre noget. I ved ikke hvad der får vækst - dette eller hint.

(63) Gud vil have mennesker som vil vove noget og alt for at redde sjæle.

(63) **Vær snarrådig.** - I disse farefulde tider bør vi ikke overlade folket uprøvede

advarselsmetoder. Vi bør være dybt interesserede i alt som vil udsætte ondskabens flodbølge. Gå på! Hav tro på Gud. - *Brev 49*, 1902

(63) **Ikke i vor egen styrke.**

(64) Hvor I end er, uanset hvor prøvende omstændigheder, så tal ikke om modløshed. Bibelen er fyldt med rige løfter.

Gud ønsker ikke at vi skal gå i kamp af os selv. Hvad betyder dette? Det betyder at vi ikke behøver at arbejde i vor egen styrke, for Gud har lovet højtideligt i sit ord at han vil tage med os. - *Historiske skildringer*, s. 128, 129. (1886) [ret](#)

(64) **Overlad resultaterne til Gud.** - De gode frø der sås kan ligge i en tid i et koldt og egenkærligt hjerte uden at vise det har slået rod; men ofte arbejder Guds Ånd på hjertet og vander det med himlens dug og de længe skjulte frø spirer op og til sidst bærer frugt til Guds ære. Vi skal gøre vort arbejde og overlade resten til Gud. - *Vidnesbyrdene* bd. 3, s. 248. (1872)

(65) **Gunst indtil arbejdet er udført.** - En verden skal advares. Våg, vent, bed, arbejd og lad intet blive gjort ved strid og tom ære. Gør intet der øger fordomme, men alt muligt for at gøre fordommene mindre, ved at lade retfærdighedens sols klare stråler komme ind midt iblandt moralsk mørke. - *Brev 35*, 1895

(66) **Den højeste form for evangelisering.**

Med smuk værdighed og enkelhed. - Når de går frem i enfoldighed, ydmyghed og ærbarhed og undgår alt, hvad der kan bære præg af pral, vil deres virke gøre et varig indtryk til det gode. [ret](#)

(66) Alligevel vil man finde, at arbejdernes styrke vil ligge, ikke i de ydre midler, men i tilliden til Gud, i den alvorlige tryglen om hans bistand og lydighed mod hans ord. Et inderligere bønneliv, en mere helhjertet efterfølgelse af Kristus, en større hengivenhed i Guds vilje bør tages med som vigtige faktorer i udførelsen af Herrens gerning. *Vidnesbyrdene* bd. 9, s. 109-111. (1909)

(69) Vi må hver især, vide hvad sandhed er, og forberede os til at begrunde det håb som vi har i ydmyghed og frygt, ikke i stolthed, hovmodighed og selvtilstrækkelighed, men i Kristi ånd. Vi nærmer os det tidspunkt hvor vi skal stå

alene, hver især, og svare for vor tro. - *Brev 6*, 1886

⁽⁶⁹⁾ **Evangelisten og hans medarbejdere.**

Evangelisering og evangelister. - Når jeg tænker på de byer der er arbejdet så lidt med, hvor der skulle advares så mange tusinder om Frelserens snarlige genkomst, så nærer jeg et inderligt ønske efter at se mænd og kvinder gå ud, for at arbejde i Åndens kraft, fyldt med Kristi kærlighed for sjæle som er på vej til fortabelse. ...

⁽⁷²⁾ **Fordelene ved at være to og to.**

Jesus udsendte broder sammen med broder. - Nu kaldte Jesus de tolv til sig og bød dem gå ud to og to gennem byerne og landsbyerne. Ingen blev udsendt alene, men broder fulgtes med broder og ven med ven.

På denne måde kunne de hjælpe og opmuntre hinanden, tale og bede sammen, og den enes styrke kunne komme den andens svaghed til hjælp. Det var Frelserens hensigt, at evangeliets sendebud skulle være knyttede til hinanden på denne måde. Nutildags ville forkyndelsen af evangeliet blive til langt større gavn, hvis man rettede sig mere nøjagtigt efter dette eksempel. - *Den store mester* s. 350 (dk 234). (1898)⁽⁷³⁾

Gud har aldrig udfærdiget den regel at hans tjenere skal gå ud alene for at arbejde.

Som illustration: Her er to brødre. De er ikke af samme temperament; deres tanker løber ikke i samme bane.

En er i fare for at gøre for meget; den anden tager ikke de byrder som han bør. Hvis de arbejder sammen, kunne disse have en formende indflyelse på hinanden, så at yderlighederne i deres karaktertræk ikke vil stå tydeligt i deres arbejde. De bør også samles så meget de kan i bøn og rådslagning. .. - *Historiske skildringer*, s. 126. (1886)⁽⁷⁴⁾

Fordelene ved samstemmende arbejde. - Der er brug for at to arbejder sammen; for at den ene kan opmuntre den anden, og de kan rådføre sig bede og granske Bibelen sammen. På den måde får de et bredere lys af sandheden; for én vil se sandheden på den ene måde, og den anden sandheden på en anden måde. Hvis de begår fejl, kan de rette hinanden i tale og attitude, så at sandheden ikke tages let, fordi dens fortalere begår fejl. - *Review and Herald*, juli 4, 1893

⁽⁹⁷⁾ **Broder rådfører sig med broder.** - Som arbejdere behøver vi at rådføre os sammen om vanskelige problemer. Det er rigtigt at bror bør rådføre sig med bror. Og det er vort privelegium efter at vi har gjort dette, at bøje os i bøn og bede om

guddommelig visdom og rådgivning. Men det er en frygtelig fejltagelse at én menneskerøst skal være en styrende kraft. - *Brev 186, 1907.*[.ret](#)

V. Organsiere evangeliske møder

(93) (93) *Metoder og organisation*

(96) (96) **Evangeliseringsselskabet**

Organisering af selskaber påkrævet. Gud siger: "Tag ind i byerne. Kald indbyggerne i disse byer til at berede sig for Herrens genkomst."[.ret](#)

(96) **Forskellige talenter behøves.** - Det er Herrens vilje at arbejdere med forskellig evner skal samarbejde i kundgørelsen af sandheden i byerne. De skal hver især se hen til Jesus for vejledning uden at stole på menneskelig visdom, der så let fører på afveje. - *Vidnesbyrdene* bd. 9, s. 109 (1909)[.ret](#)

(96) **Veltrænede selskaber** - Grupper bør organiseres og modtage en grundig uddannelse til at arbejde som sygeplejersker, evangelister, prædikanter, kolportører og elevmissionærer for at fuldkomme en karakter i lighed med det guddommelige. - *Vidnesbyrdene* bd. 9, s. 171, 172. (1909)[.ret](#)

(96) **Strategi sætter mennesker i arbejde.** - Lad alle mennesker arbejde, som kan arbejde. Den bedste leder er ikke ham, som gør det meste arbejde selv, men ham som vil (97) få det meste arbejde fra andre. - *Brev 1, 1883.*[.ret](#)

(97) **Bønnens betydningen i rådslagningen.**

Imødegå problemer med råd og bøn. Noget bliver sat på spil og nogle løber en risiko på slagmarken. De må ikke ikke tro at de altid får ordre fra hovedkvarteret. De må gøre det allerbedste de kan, under alle omstændigheder, og rådslå sig med hinanden med megen alvorlig bøn til Gud efter hans visdom. Der må arbejdes samstemmende. - *Brev 14, 1887.*[.ret](#)

(98) **Harmoni i variation**

Guds plan med forskellige gaver. I alle Herrens foretagener, er der ikke noget så skønt, som hans plan at give mænd og kvinder forskellige gaver. Menigheden er Hans have, besmykket med forskellige træer, planter og blomster. Mange har kun fået en begrænset religiøs og forstandsmæssig oplæring, men Gud har en

opgave til denne klasse, hvis de vil arbejde ymygt og stole på ham. - *Brev 122*, 1902

⁽¹⁰⁷⁾ **Byområdet, en oplærgsskole**

Lægge fundamentet for tjeneste. Før en person er parat til at undervise dem i mørke om sandheden, må han blive elev. ... Når som helst der gøres særlige anstrengelser på et vigtigt sted, bør der gennemføres en veltilrettelagt handlingsplan, så at dem som ønsker at blive kolportører, agitatorer og dem, som er indstillet på at give bibellæsninger i familiekredsene, må få den nødvendige undervisning. [.ret](#)

⁽¹⁰⁷⁾ Bibelstudiet bør være af første betydning, og samtidig bør sindelag og optræden oplæres systematisk, så de må lære at nærme sig folk på bedste mulige ⁽¹⁰⁸⁾ måde. Alle bør lære at arbejde med taktfølelse og belevenhed og med Kristi Ånd. - *Review and Herald*, 14.juni 1887. [.ret](#)

⁽¹⁰⁸⁾ **Oplære arbejdere under mødeserier.** - I byerne kan en velafpasset virksomhed bedst udføres når der samtidig med afholdelsen af offentlige møder igangsættes en bibelskole hvor arbejderne bliver oplært. Til denne skole eller bymission bør der knyttes arbejdere som har en dyb åndelig forståelse, som kan give bibelarbejdere daglig undervisning, og som desuden med udelt interesse kan tage del i den almindelige offentlige virksomhed. Når da mænd og kvinder omvender sig til sandheden, bør missionens ledere under megen bøn vise disse nyomvendte hvordan de kan erfare sandhedens kraft i sine hjerter. Under tilsyn af personer, som forstår at lede på den rette måde, vil en sådan mission være et lys som skinner på et mørkt sted. - *Evangeliets tjenere* s. 364, 365 (n 269) [.ret](#)

⁽¹⁰⁸⁾ **Oplæring ude på marken igang,** - Bror og søster Haskell har lejet et hus i en af byens bedste dele og har samlet sig en familie af hjælpere omkring, som dag efter dag tager ud og giver bibellæsninger, sælger vore blade og gør sundhedsmissionsarbejde. Under bedemødet fortæller arbejderne om deres erfaringer. Bibelstudeier udføres regelmæssigt i hjemmet, og unge mænd og unge kvinder på missionen får praktisk, grundig oplæring i at holde bibellæsninger og sælge bøger og blade. Herren har velsignet deres arbejde, et antal har grebet sandheden og mange andre er meget interesserede. . - *Review and Herald*, 7.sep. 1905. [.ret](#)

⁽¹⁰⁹⁾ **Sammen med en erfaren arbejder.** - Gud kalder på prædikanter, bibelarbejdere og kolportører. Lad vore unge mænd og unge kvinder gå ud som evangelister og bibelarbejdere,

sammen med en erfaren medarbejder, som kan vise dem at arbejde godt. - *manuskript 71*, 1903. [.ret](#)

(109) **Kristi læremetode.** - Sammen med Mesteren fik disciplene en praktisk oplæring i missionsarbejde. De så hvordan han fremstillede sandhed og hvordan han tog de indviklede spørgsmål der kom frem i hans arbejde. - *Brev 208a*, 1902. [.ret](#)

(109) **Ordenlig oplæring forøger arbejdsevnen.** - En arbejder som er blevet oplært og uddannet til det arbejde, der styres af Kristi Ånd, vil udrette langt mere end ti arbejdere, som går ud med utilstrækkelig kundskab, og med svag tro. Én som arbejder i overensstemmelse med Guds råd og med brødrenes enighed, vil være bedre til at gøre godt, end ti vil, som ikke indrømmer afhængigheden af Gud og ikke mener at de skal arbejde i overensstemmelse med den overordnede plan. - *Review and Herald*, 29.maj 1888. [.ret](#)

(109) **Træningscenter og opfølgende arbejde.** -

(110) Dette dør-til-dør arbejde, sjæleopsøgende, jagt efter tabte får er det allervigtigste arbejde der kan gøres. - *Brev 137*, 1898. [.ret](#)

(110) **Genopvække og organisere menigheden til tjeneste**

Genopvække menighedsmedlemmer. Herren arbejder ikke for at bringe mange til sandhedsforståelse på grund af de menighedsmedlemmer, som aldrig er blevet omvendt og de, som en gang er blevet omvendt, men er faldet fra. - *Vidnesbyrdene* bd. 6, s. 371. (1900) [.ret](#)

(110) **Oplær menighedsmedlemmerne først.** - Når der virkes på steder hvor der allerede findes nogen som er i troen, bør prædikanten (111) til at begynde med, ikke så meget søge at omvende de vantro, som at oplære menighedens medlemmer til tilfredsstillende samarbejde. Lad ham virke for dem personligt og bestræbe sig for at få dem til selv at søge en dybere erfaring og til at virke for andre. Når de er beredt til at støtte prædikanten med sine bønner og sit arbejde, vil hans bestræbelser have større fremgang. - *Evangeliets tjenere* s. 196 (n 144). (1915) [.](#)

(113) **Menighedsmedlemmer til hjælp.** - Herren forlanger at medlemmerne i vore menigheder skal lægge en langt større personlig indsats. Sjæle er blevet forsømt, byer, landsbyer og storbyer har ikke hørt sandheden for denne tid, fordi der ikke er gjort et klogt missionsarbejde. Vore ordinerede prædikanter må gøre hvad de kan, men det må ikke forventes at ét menneske kan gøre al arbejdet. Mesteren har vist hvert menneske sit arbejde. Der skal besøges, der skal bedes, der skal udvises forståelse; og hele menighedens gudsfrygt - hjertet og hånden - skal

tages i anvendelse, hvis der skal udrettes et arbejde. I kan sidde ned sammen med jeres venner, og tale om den dyrebare bibeltro, på en behagelig og social måde. - *Review and Herald*, 13.aug. 1889.

(114)

(114) **Markerne omkring jer er modne.** - Sandheden vil triumfere frejdigt. Lad menighederne begynde med at gøre det arbejde som Herren har givet dem, opåbningen af skrifterne for dem, som er i mørke. Mine brødre og søstre, der er sjæle i jeres nabolag, som ville blive omvendte hvis der blev arbejdet nidkært for dem. Der må anstreges noget for dem, som ikke forstår Ordet. Lad dem som bekender at tro sandheden, få del i guddommelig natur og så vil de se at markerne er modne for det arbejde alle kan gøre, hvis sjæle er beredte ved det levende Ord. - *Australasiske unionkonferense optegnelse* 11.marts, 1907. [.ret](#)

(114) **Uddeling af litteratur fra dør til dør.** - Brødre og søstre, vil I tage den kristne rustning på? "Tag som sko på jeres fødder villighed til at forkynde fredens evangelium," I vil beredes til at gå fra hus til hus og bringe sandheden til folk. Nogle gange vil I finde den slags arbejde prøvende, men hvis I går ud i tro, vil Herren gå foran jer og vil lade sit lys skinne på jeres (115) sti. Gå ind i jeres naboers hjem, for at sælge eller give vor litteratur bort, og lærer de sandheden i beskedenhed, vil I blive ledsaget af himlens lys, som vil blive i disse hjem. - *Review and Herald*, 24.maj 1906.

(117) Bevægelse ikke nødvendigvis liv. Vi kan bruge alle religionens former og ritualer; men hvis vi ikke lever i Kristus, er vore gerninger værdiløse. Herren kalder levende, arbejdsomme og troende kristne. - *Review and Herald*, 21.april 1903. [.ret](#)

(64) **Hjælp arbejdende menigheder.** - Enhver konferens, hvadenten den er stor eller lille, er ansvarlig for et alvorligt, højtideligt arbejde for at berede et folk til Kristi genkomst. De menigheder i konferensen, der er villige til at arbejde og har brug hjælp i form af viden og derved kunne arbejde (65) effektivt, bør have den fornødne assistance. Lad enhver konferensmedarbejder være lysvågen og gøre sin konference til et meget aktivt organ for opbyggelse af Guds værk. Lad ethvert menighedsmedlem blive et arbejdende medlem, der opbygger åndelige interesser. Lad prædikanterne gøre deres del i hellig kærlighed, ved ydmyg bøn og ved alvorligt arbejde. - *manuskript 7*, 1908.

HÅ

⁽⁶⁵⁾ I det store afsluttende arbejde vil vi støde på forviklinger som vi ikke ved hvordan skal takles, men lad os ikke glemme at **himlens tre store kræfter** arbejde, at en guddommelig hånd er på rattet, og at Gud vil gennemføre sine hensigter. - *manuskript 118, 1902.*[.ret](#)

RO

⁽⁹³⁾ **Det gode resultat af orden og harmonisk handling.** - Gud er en ordenens Gud. Der er fuldkommen orden i alt, hvad der har forbindelse med Himmelen. Lydighed og gennemført disciplin kendetegner englehærens bevægelser. Kun ved orden og samarbejde kan der opnås et godt resultat. Gud kræver i lige så høj grad orden og system i sit værk i dag som på Israels tid. Alle de, der arbejder for ham, skal gøre det på en forstandig måde, ikke ligegyldigt eller tilfældigt. Han ønsker, at hans værk skal udføres med troskab og nøjagtighed, så at han kan sætte sin godkendelsesstempel på det. - *Patriarker og profeter s. 376 (dk 189).* (1890)[.ret](#)

⁽⁹⁴⁾ **Følge en organiseret plan.** - (Det nødvendige af og fordelene ved en grundig organisering kommer her ved adskillige udtalelser. Nogle blev rettet til institutionsledere. Disse principper kan dog anvendes til alle linier i værket, hvilket retfærdiggør deres indplacering her. - Udgiverne.) Det er absolut nødvendigt at arbejde med orden, og følge en organiseret plan og et bestemt formål. Ingen kan instruere andre ordentligt, medmindre han

ser, at det arbejde der skal gøres, skal varetages systematisk og med orden, så at det kan gøres i rette tid. ...[.ret](#)

(94) De veldefinerede planer bør lægges frit frem til alle, som de angår, og man bør forvise sig om at de er forstået. Kræv da alle dem, som er i de forskellige afdelingers ledelse, at samarbejde om at føre disse planer ud i livet. Hvis denne sikre og ganske radikale metode antages rigtigt og følges op med interesse og god vilje, vil meget arbejde, uden et egentligt mål, undgås, megen unødigt modstand. - *manuskript 24*, 1887.[.ret](#)

(94) **Velforståede planer.** - Det arbejde I indvolveres i kan ikke gøres uden at planerne forstås rigtigt. - *Brev 14*, 1887.[.ret](#)

(94) **Fremsyn, orden og bøn.** - Det er en synd at være ubetænksom, ikke have et formål og være ligegyldig i noget vi involverer os i, men især i Guds arbejde. Enhver virksomhed i tilknytning til Hans sag bør føres frem i orden, fremsyn og alvorlig bøn. - *Review and Herald*, 18.marts, 1884.[.ret](#)

(94) **Grundighed og villighed.** - Man vil let lave store bommerter hvis forretningerne ikke tilses med klar og skarp opmærksomhed. Selvom nyomvendte eller elever kan være energiske, hvis der ikke er nogle i de forskellige afdelinger, til at se efter, nogen som er ordentlig kvalificeret til sit arbejde, vil det mislykkes i mange ting. Idet værket vokser, vil det være umuligt at udskyde opgaverne af og til, fra (95) den ene dato til den anden. Hvad der ikke gøres i rette tid, om det er hellige eller verdslige ting, løber stor risiko for at det slet ikke bliver gjort; i hvert fald kan et sådant arbejde aldrig blive gjort lige så godt som var det gjort i ordenlig tid. - *manuskript 24*, 1887.[.ret](#)

(95) **Enhver på hans rigtige sted.** - Gud har givet enhver sin opgave, efter hans rummelighed og evner. Der er brug for skønsom planlægning for at sætte hver enkelt på hans rette sted i værket, for at han kan få en erfaring, så han kan bære større ansvar. - *Brev 45*, 1889.[.ret](#)

(95) **Arbejde som en disciplineret hær.** - Lad os huske på at vi er Guds medarbejdere. Vi er ikke kloge nok til at arbejde ved os selv. Gud har gjort os til sine forvaltere, for at forsøge os og for at prøve os, ligesom han har forsøgt og prøvet gamle Israel. Han vil ikke have at hans hær består af udisciplineret, uhelligede, uberegnelige soldater, som ikke vil repræsentere hans orden og renhed. - *Review and Herald*, 8.okt. 1901.[.ret](#)

(95) **Genial til at planlægge og arbejde.** - Der er brug for genialitet, evner til at udtænke, planlægge og arbejde harmonisk. Vi ønsker dem som ikke blot vil arbejde for at hjælpe sig selv, få alt hvad de kan for deres arbejde, men dem som vil arbejde med Guds ære for øje, og for den hurtige gennemførelse af arbejdet i de forskellige linier. Der er en dyrebar anledning til at vise deres helligelse for Herrens arbejde, og deres evner for den. Hvert menneske har fået sit

arbejde, ikke for at forherlige sig selv, men til Guds forherligelse. - *manuskript 25*, 1895. [.ret](#)

⁽⁹⁵⁾ **Klog planlægning sparer ekstraarbejdet.** - Jeg må henstille til at arbejderne må have deres arbejde planlagt sådan at de ikke bliver overbebyrdet af ekstraarbejde. - *Brev 17*, 1902.

⁽¹¹⁵⁾ Engle arbejder i samdrægtighed. Fuldstændig orden karakteriserer alle deres bevægelser. Jo nøjere vi efterligner englehærens harmoni og orden, des bedre vil disse himmelske agenter virke for vort bedste. - *Brev 32*, 1892. [.ret](#)