

EGW Zoom den 26. febr. 2024

v. Bent Olsen - bentvolsen@yahoo.dk

# En speciel opstandelse lige før Jesu genkomst.

## BØN

Som syvende dags adventister er et af vore fremtrædende trospunkter, at vi tror på Jesu bogstavelige, synlige genkomst. Det har jeg glædet mig til i mere end 52 år, men som årene går, er det blevet mere og mere klart for mig, at jeg måske bliver lagt til hvile, inden Jesus kommer på himlens skyer. Det er heller ikke det værste, der kan ske, men alligevel vil jeg meget gerne være øjenvidne til at se skyen med Jesus komme nærmere og nærmere jorden. Den store skare i opstandelsen vil "først" se Jesus, når han er kommet på himlens skyer, og Jesus kalder dem frem af gravene. Selve optakten til genkomsten, altså de allersidste begivenheder, vil den store skare af hellige fra alle tidsaldre **ikke** se, for når Jesus kalder dem frem fra gravene, så er Han allerede synlig på himmelen.

Men til min store glæde er jeg kommet frem til ved at studere bibelen og EGW's bog Mod en bedre Fremtid – samme som Den

store Strei eller Mod historiens Klimaks – at **alle**, som har tilhørt Guds restmenighed siden 1844, og som er blevet lagt til hvile i denne tro, at de vil få en helt speciel opstandelse lige før selve genkomsten, så de sammen med de 144.000 bliver **tilskuere** til den største af alle begivenheder siden skabelsen: Jesu genkomst.

For nogle år siden så jeg i bogen Mod en bedre Fremtid (Mod historiens Klimaks), at EGW beskriver, at der vil være 2 opstandelser af de hellige ved Jesu genkomst. Der vil blive:

1) **En speciel opstandelse af alle Guds børn, der er døde i advent troen under den tredje engels forkyndelse, dvs. siden 1844.** 2) **Den store opstandelse af Guds børn fra alle tidsaldre beskrevet i 1. Thes. 4.** Det er 2 forskellige opstandelser, men med et meget, meget kort tidsinterval imellem. Det drejer sig måske kun om timer, men dem, i den specielle opstandelse, vil se selve genkomsten side om side med de 144.000 levende, dem, som aldrig vil erfare døden.

Det bibelske fundament finder vi i Åbenbaringens bog og Daniels bog. Åb.14:13 hvor Johannes får denne befaling: **”Skriv: Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem”**. Læg mærke til at dette vers kommer lige efter den tredje engels budskab, vers 9-12, og indledes med: **”Og jeg hørte en røst fra himlen sige: Skriv: Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren.”** Dette vers udtaler en **speciel** velsignelse over en bestemt gruppe mennesker, dem som **fra nu af dør i Herren.** Det betyder dem, der har taget imod den tredje engels budskab og bevaret denne tro, men som ikke oplevede at se Jesu genkomst, fordi de

blev lagt til hvile i Herren. Det er denne gruppe af Guds børn, der udtales en velsignelse over, og ikke **ALLE** Guds børn, som er døde efter 1844. Der er mange trofaste søndagsholdende mennesker, som aldrig har haft lys over sabbatsbudet, men troet på en løgn, at søndag er Guds hviledag. Det er ikke dem, denne velsignelse gives til, men til dem som **fra nu af dør i Herren**, altså dem, **der dør i Herren** fra den tredje engels budskab blev forkyndt i 1844 og til nådens dør lukker.

Lige inden Jesu genkomst vil Guds restmenighed gå gennem en trængselstid, som ikke har haft sin lige fra verden blev skabt, kaldet Jacobs trængsel. P.Å. beskriver, at nogle af Guds børn vil blive lagt til hvile inden denne ildprøve bl.a. i Counsel on Health, s. 375,2. Citatet som en helhed handler om bøn for de syge, at når vi beder om helbredelse for syge, så bør vi altid bede om, at Guds vilje må ske, bede til Ham, der kender slutningen fra begyndelsen og derfor ved, hvad der er bedst for den enkelte. Der henvises til, hvordan Jesus bad i Getsemane have: ”Ske ikke min vilje, men din vilje”. Her kommer citat: **”Mange vil blive lagt til hvile i troen på Jesus inden ildprøven i trængselstiden, som vil komme over verden”**, [nu citeres Åb.14:13] **”Apostlen (Johs) blev befalet at skrive: ”Salige er de døde, som fra nu af dør i herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem”**. I dette citat kæder P.Å. denne specielle velsignelse sammen med dem, **som fra nu af dør i Herren**, dvs. enhver af Guds børn i restmenigheden, som under forkyndelsen af den tredje engels budskab dør, og derfor ikke er blandt de levende, der vil opleve Jesu genkomst. I bogen ”The

Story of Redemption” s. 384 bliver tidspunktet forklaret:

**”Siden 1844, efter opfyldelse af profetien i den tredje engels budskab, er verdens opmærksomhed blevet draget mod den sande sabbat, og et vedvarende, stigende antal vender tilbage til at holde Guds hellige dag”.** Dette er P.Å. svar på, hvornår denne særlige velsignelse skal regnes fra: **Siden 1844.**

Den særlige velsignelse (Åb. 14:13): **”Salige er de døde, som fra nu af dør i herren”**, er, at denne gruppe af frelste vil opstå i en helt **speciel opstandelse** i forbindelse med, at Gud udfrier sit folk i trængselstiden. Fundamentet for denne forståelse finder vi i Dan.12:1, hvor vi læser: **”På den tid fremstår Michael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle, der er indskrevet i bogen”**. Her er det igen vigtigt, at vi ser den umiddelbare kontekst, som er kap. 11:40-45, der beskriver endens tid fra 1798 og til Jesu genkomst. Kap. 12:1 **”På den tid fremstår Michael” [KJV ”shall Michael stand up”]** Dvs. Michael/Jesus griber ind i den kosmiske kamp og står på sit folks side, på din og min side. **”Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til”**. Dette er Jacobs trængsel, som begynder, når nådens dør lukker og de 7 sidste plager begynder at falde (Åb. 16). **”På den tid skal dit folk blive reddet, alle, der er indskrevet i bogen”**. Dvs. nu griber Jesus ind for alle **levende hellige** ved slutningen af trængselstiden, det tidspunkt hvor det iflg. lovgivning er tilladt at slå Guds sabbatsholdende folk ihjel,

som er de levende hellige ”**der er indskrevet i bogen**”, som er Livets bog.

**V.2 ”Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhåelse, til evig afsky”**. Her beskrives en opstandelse af 2 grupper: Nogle til evigt liv, og andre til det modsatte. Men læg igen mærke til konteksten, vers 1, hvor Jesus griber ind og ”redder” de levende hellige fra Satans morderiske anslag. Derefter siges der: **”Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne”**. Hvor mange sover i jorden? Det gør ALLE, der er døde, for den første død er en søvn, både for de hellige og de ugudelige. Men det er ikke ALLE, der opstår i denne opstandelse, men MANGE af de døde hellige og MANGE af de ugudelige.

For at forstå, hvem de **mange** er, så lad os først se på den sidste gruppe, dem der vil vågne **til forhåelse, og evig afsky**. Det kan ikke være de ugudelige fra alle tidsaldre, for det sker i den anden opstandelse, som finder sted **efter** de 1.000 år. Derfor må det være en speciel opstandelse af ugudelige, som også er beskrevet i Åb.1:7 **”Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham”**. Alle dem som fik Jesus korsfæstet, dvs. det jødiske folks ledere, Pilatus og Herodes og soldaterne, der naglede Jesus til korset, alle som håned Jesus under forhøret og på korset, alle disse mennesker vil være en del af en helt speciel opstandelse. De vil blive oprejst fra graven og med deres egne øjne se, når Jesus kommer på himlens skyer i al sin herlighed. Jesus forudsagde dette, da ypperstepræsten Kajfas spurgte ham, Mt.26:63 **”Sig os, er du Kristus, Guds søn?”**, og Jesus svarede, v.64: **”Du sagde det selv. Men jeg siger jer.**

**Herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer**". Spørgsmål: Så Kajfas og alle de andre, der havde del i Jesu korsfæstelse dette, inden de døde? Nej, men de kommer til at se, hvem det er, de dømte til døden, sådan som Jesus lovede dem.

Altså, når Jesus "fremstår/griber, ind, Dan. 12:1-2, og redder sit folk ved afslutningen af trængselstiden, så vil der være 3 grupper mennesker, som er øjenvidner til Jesu genkomst:

1. Når trængselstiden slutter, vil der være en gruppe af levende hellige, som Gud har reddet fra dødsdekretet, den lov der giver enhver ret til at slå Guds sabbatsholdende børn ihjel uden at pådrage sig skyld. Dan. 12:1.
2. Så er der en anden gruppe, de hellige, der er opstået til evigt liv i den **specielle** opstandelse, alle dem der siden 1844 er døde i troen på Jesus under den tredje engels budskab. Dan. 12:2 og Åb.14:13.
3. Endelig er der en tredje gruppe, der hånede, spottede og dømte Jesus til døden, de er opstået i en midlertidig opstandelse, for de vil igen dø den første død sammen med de levende ugudelige. Dan.12:2 og Åb.1:7.

P.Å. har den samme rækkefølge, som vi finder i Dan.12:1-2 og Åb.14:13, beskrevet i bogen Mod en bedre Fremtid/Mod historiens Klimaks, kap. 40, **Guds folks befrielse**. Her er det så klart beskrevet, at jeg blot vil læse citaterne og knytte nogle få kommentarer til. Sidetallet er fra Mod en bedre Fremtid, kap. 40, Guds folks befrielse. Kapitlet begynder sådan:

**S. 516: ”Når de menneskelige loves beskyttelse tages bort fra dem, der adlyder Guds lov, kommer der i de forskellige lande en samtidig bevægelse, der går ud på at ødelægge og tilintetgøre dem. Når det fastsatte tidspunkt nærmer sig, vil folkene slutte sig sammen om at udrydde den forhadte sekt. Det vil blive besluttet på én og samme nat at rette et afgørende slag for at bringe den afvigende og bebrejdende stemme helt til tavshed”.**

**S. 516-17: ”Med triumfråb, hån og forbandelser skal onde mænd til at kaste sig over deres bytte, da et tæt mørke, dybere end den mørkeste nat, sænker sig over jorden. Så strækker en regnbue, strålende af glansen fra Guds trone, sig over himlen og synes at omkredse hver bedende gruppe. De vrede menneskemasser standser pludselig op. Deres hånlige råb dør hen. Målet for deres morderiske raseri er glemt. Opfyldt af bange anelser stirrer de på symbolet på Guds pagt og ønsker at gemme sig for det blændende lys”. Det er regnbuen, der kommer til syne. Tegnet på Guds pagt, at han aldrig mere ville udlette alle mennesker ved en verdensomspændende vandflod.**

**S.517: ”Det er ved midnat, at Gud beviser sin magt for at befri sit folk. .... midt på den mørke himmel er der et ubeskriveligt herligt skyfrit område, hvorfra Guds stemme, der lyder som en brusen af mange vande siger: ”Det er sket”. (Åb.16:17). Denne stemme ryster himmel og jord. Der kommer et vældigt jordskælv, ”så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden”, (16:18).**

S. 518: **”Grave åbner sig, og ”mange af dem, der sover i jorden” vågner, ”nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky”.** (Nu citeres Dan.12:2). **Alle, der er døde i troen på den tredje engels budskab, kommer herliggjort frem af gravene for at høre Guds fredspagt med dem, der har adlydt hans lov”.**

Læg her mærke til, at det IKKE er alle døde hellige, der nu opstår, men ”kun” dem, der er døde i troen på den tredje engels budskab = de hellige af Guds restmenighed siden 1844. (**Gentag sidste sætning**). Dette er den **specielle opstandelse af hellige**, som herliggjorte vil opleve sejren over Satan sammen med de 144.000 levende hellige. Dette sker inden den store opstandelse af alle de øvrige sovende hellige

Herefter bliver dagen og timen for Jesu genkomst forkyndt, s .520: **”Guds stemme høres fra himlen forkynde dag og time for Jesu genkomst og den evige pagt med sit folk. Som vældige tordendrøn lyder hans stemme over hele jorden. Guds Israel står og lytter med blikket rettet opad. Deres ansigter oplyses af hans herlighed og stråler som Moses’ ansigt, da han kom ned fra Sinaj. De gudløse kan ikke holde ud at se på dem. Og da velsignelsen udtales over dem, der har æret Gud ved at helligholde hans sabbat, lyder der et vældigt sejrsråb.**

**Snart kommer der en lille sort sky til syne i øst, omtrent halv så stor som en mands hånd. Det er den sky, der omgiver Frelseren, og som på afstand ser ud til at være hyllet i mørke. Guds folk ved, at dette er Menneskesønnens tegn. I højtidelig tavshed stirrer de på skyen, som den nærmer sig jorden og bliver mere og mere strålende, indtil den er en stor, hvid sky,**



**der forneden stråler som en fortærende ild, og øverst er omsluttet af pagtens regnbue. Jesus kommer som en mægtig sejrherre”.**

**S. 521: ”Kongernes Konge stiger ned på skyen, indhyllet i flammende ild. Himlene rulles sammen som en bogrulle, jorden skælver for ham, og alle bjerge og øer flytter sig fra deres sted”. (citat slut)**

Dette er en beskrivelse af Jesu genkomst. De levende hellige, kaldet de 144.000, ser dette betagende skue, og de står sammen med de herliggjorte fra **den specielle opstandelse**, dem der **fra nu af dør i Herren**, dvs. de af Guds børn der er lagt til hvile siden 1844 i troen på den tredje engels budskab, og som nu er blevet oprejst fra dødens søvn. De er øjenvidner til Jesu genkomst, og står sammen med de 144.000 = levende hellige mennesker, der aldrig vil dø. Læg mærke til at først derefter sker den store opstandelse, som Paulus beskriver i 1:Thes.4:13-18.

På side 523 beskrives den store opstandelse: **”Mens jorden ryster, lynene glimter og tordenen ruller, kalder Guds søn de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges grave, og ide han løfter sine hænder, råber han: [dette er opstandelsen, som Paulus beskriver i 1.Thess.4] ”Vågn, vågn, vågn, I, som sover i støvet, og stå op!” Overalt på jorden hører de døde hans stemme, og de, der hører den, skal leve. Hele jorden vil genlyde af den vældige hær fra alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Fra de døds fængsel kommer de, klædt i udødelig herlighed under råbet: ”Død, hvor er din brod? De**

**levende retfærdige og de opstandne hellige forener deres stemmer i et langt frydefuldt sejrs råb”. (citat slut)**

Derefter bliver de levende hellige = de 144.000 og dem fra den specielle opstandelse sammen med alle dem fra den store opstandelse taget med til de himmelske boliger, som Jesus har beredt for dem.

**S. 523-24 ”De levende retfærdige forvandles ”i et nu, i et øjeblik”. Ved lyden af Guds stemme blev de herliggjort. Nu bliver de udødeliggjort og sammen med de opstandne døde borttrykket for at møde Herren i luften. (1.Thes.4:17) Engle samler hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden”. Små børn bliver af hellige engle lagt i deres mødres arme. Venner, som døden så længe har adskilt, bliver forenet for aldrig mere at skilles, og med glædessange stiger de sammen op til Gud”.**

Da de første kristne blev urolige over, at nogle af deres trosfæller blev lagt til hvile og ikke opnåede at se Jesu genkomst, så skrev Paulus disse trøstende ord, 1.Thess.4:13-18: **”Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er**

**her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vil altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord”.**

Disse vers, som Guds Ånd inspirerede Paulus til at skrive, har været til trøst og opmuntring for Guds børn lige siden han skrev dem. På samme måde har Guds Ånd inspireret Ellen White i bogen **Mod en bedre Fremtid/Mod historiens Klimaks, kap. 40, Guds folks befrielse**, til i kronologisk rækkefølge at beskrive, hvad der sker, når Gud befrier sit folk. Her fremgår det tydeligt, at alle, der er døde i Herren, under den tredje engels forkyndelse, at de vil blive øjenvidner til den største af alle begivenheder: **Jesu komme på himlens skyer**. De vil blive oprejst i en speciel opstandelse, hvor de sammen med de levende hellige = 144.000 være øjenvidner til genkomsten, beskrevet som vi lige har læst, s. 520: **”Snart kommer der en lille sort sky til syne i øst, omtrent halv så stor som en mands hånd. Det er den sky, der omgiver Frelseren, og som på afstand ser ud til at være hyllet i mørke. Guds folk ved, at dette er Menneskesønnens tegn. I højtidelig tavshed stirre de på skyen, som den nærmer sig jorden og bliver mere og mere strålende, indtil den er en stor, hvid sky, der forneden stråler som en fortærende ild, og øverst er omsluttet af pagtens regnbue. Jesus kommer som en mægtig sejrherre”.** Først derefter, dvs. når Jesus med engleskaren i al sin herlighed er kommet på skyerne, først da vil de troende fra alle tidsaldre opstå, når ærkeenglen, som er Jesus, kalder på dem. Og sammen vil de

144.000, og dem fra den specielle opstandelse samt dem fra den store opstandelse møde Herren i luften.

**Gud har igennem sin budbringer givet sin restmenighed dette løfte, at enhver, som er blevet lagt til hvile i Herren under den tredje engels forkyndelse, vil få opfyldt dette salige håb: at være øjenvidne til Jesu genkomst.**