

The Advent Review and Sabbath Herald, 20 January 1903, p. 15

Søster White er ikke ophavsmanden til disse bøger. De indeholder den instruktion, som Gud har givet hende under hendes livsværk. De indeholder det dyrebare, trøstende lys, som Gud nådigt har givet sin tjener for at blive givet til verden.

Fra deres sider skal dette lys skinne ind i mænds og kvinders hjerter og føre dem til Frelseren. Herren har erklæret, at disse bøger skal spredes over hele verden. Der er sandhed i dem, som for modtageren er en duft af liv til liv. De er tavse vidner for Gud.

Åb 4, 8

De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer.

1 Joh 1, 5

Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham.

Patriarker og Profeter126

Her skrev han Første Mosebog
under Helligåndens inspiration.

Patriarker og Profeter 37

Disse brødre blev stillet på prøve ligesom Adam for at bevise, om de ville tro og adlyde Guds ord. De var bekendt med den bestemmelse, der var truffet med hensyn til menneskets frelse, og de forstod det offersystem, som Gud havde indstiftet.

Spiritual Gifts 4. 121.

- There were a class of very large animals which perished at the flood.
- Der var en klasse af meget store dyr, som omkom ved oversvømmelsen.

Spiritual Gifts 4, 121

- And he permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives.
- Og han tillod den længe levende race at spise animalsk mad for at forkorte deres syndige liv.

Sal 106, 14 - 15

De var griske og grådige i ørkenen og udæskede Gud i ødemarken;
så gav han dem, hvad de krævede, men sendte dem svindsot på halsen.

(1871) Men de fik stor Begjerlighed i Ørken, og fristede Gud i det øde
Land. Da gav han dem det, de begjerede, men lod deres Liv tæres hen.

Råd og Vink side 296

Smør er mindre skadeligt når det spises på tørt, kaldt brød, enn når det brukes til matlagingen. Men som regel er det bedst å avstå helt fra å bruke det. Ost er langt verre enn smør. Ost er helt uskikket til mat.

Ef 5, 25 - 27

Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri.

Signes of the Times Marts 23, 1888

Vi kan ikke sige, "Jeg er syndfri," før denne modbydelige krop er forandret og formet som hans herlige krop. Men hvis vi bestandig søger at følge Jesus, er det salige håb at vi kan stå foran Guds trone uden plet eller rynke eller noget sådant; fuldkommen i Kristus, klædt i hans retfærdighed og fuldkommenhed.

Mesterens Efterfølgere 296

Ingen af apostlene eller profeterne hævdede at være syndfri. Mennesker, der har levet Gud allernærmest, mennesker, der hellere ville ofre selve livet end bevidst begå noget forkert, mennesker, som Gud har hædret med guddommeligt lys og kraft, har indrømmet deres naturs syndighed. De har ikke sat deres lid til sig selv, de har ikke påberåbt sig nogen egen retfærdighed, men har fuldt ud stolet på Kristi retfærdighed.

Counsels to Parents, Teachers, and Students

side 365

Guds ideal for sine børn er højere end den højeste menneskelige tanke kan nå. Den levende Gud har i sin hellige lov givet en afskrift af sin karakter. Den største Lærer, verden nogensinde har kendt, er Jesus Kristus; og hvad er den standard, han har givet til alle, der tror på ham? "Vær derfor I fuldkomne, ligesom jeres Fader, som er i himlen, er fuldkommen." Matthæus 5:48. Ligesom Gud er fuldkommen i sin høje handlingssfære, sådan kan mennesket være perfekt i sin menneskelige sfære. Idealet for kristen karakter er Kristuslighed. Der er åbnet for os en vej til stadige fremskridt. Vi har et mål at nå, en standard at vinde, som omfatter alt godt og rent og ædelt og ophøjet. Der bør være konstant stræben og konstant fremgang fremad og opad mod perfektion af karakter....

Kristi Lignelser 345

En karakter der er dannet efter det guddommelige billede, er den eneste skat, vi kan tage med os fra denne verden til den kommende. De, der lader sig undervise af Kristus i denne verden, vil tage ethvert guddommeligt karaktertræk, som de har erhvervet sig, med til Himmelenes sale, og der skal vi vedblive at gøre fremgang. Hvor betydningsfuldt er det da ikke at udvikle karakteren her i livet.

Mesterens Efterfølgere 32

Det har ingen betydning for os at kunne afgøre, hvad Helligånden netop er. Kristus siger os, at Ånden er talsmanden, "sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen." Det siges tydeligt om Helligånden, at i sit arbejde med at føre mennesker til sandheden "skal han ikke tale af sig selv." Joh. 15,26. og 16,13.

Helligåndens natur er et mysterium. Mennesker kan ikke give en forklaring på den, fordi Herren ikke har åbenbaret den for os. Mennesker med en livlig fantasi kan sidestille forskellige steder i skriften og give dem en menneskelig udlægning; men at antage disse synspunkter vil ikke styrke menigheden. Når det gælder den slags mysterier, som er for dybe for menneskelig forståelse, er tavshed guld!

Den Store Strid

Den store strid er endt. Der findes ikke længere synd og syndere. Hele universet er rent. Harmoni og glæde går som et pulsslag gennem hele det umådelige skaberværk. Fra ham, som skabte alt, udstrømmer der liv og lys og glæde til alle verdner i det uendelige rum. Alt, fra det mindste atom til den største verden, både de levende og de livløse ting, erklærer i utilsløret skønhed og fuldkommen fryd, at

GUD ER KÆRLIGHED.